

Verslag van de bouw en onthulling van het oorlogsmonumentje in Maashees. Periode maart tot mei 2015:

Jos van Kooij



Met dit monument herdenken wij
onze dorpsgenoten die omgekomen zijn
door oorlogsgeweld tijdens WO II (1940-1945)

Martien Jans	5 jr † Oirlo	16-10-1944
Antoon Lenssen (KNIL)	28 jr † Birma spoorlijn	26-04-1945
Hen Peters (soldaat)	29 jr † Dubbeldam	10-05-1940
Jan van Es (matroos)	31 jr † Sri Lanka	19-03-1942
An Bekkers	36 jr † Bergen (L)	21-10-1944

Tevens gedenken wij de mensen die in de oorlogsjaren
in Maashees gesneuveld of terechtgesteld zijn

Dat zij mogen rusten in vrede

Dit monument is onthuld op 23-05-2015
ter gelegenheid van de viering
"70 jaar vrijheid"

De sokkel is afkomstig uit de oude kerk van Maashees
die door de Duitsers op 15-10-1944 werd opgeblazen



Wat er vooraf ging:

Tijdens mijn onderzoek naar de bouw van de nieuwe kerk (2012-2013) in Maashees kwam ik 2x een familiebericht tegen waarin werd gemeld dat inwoners van Maashees omgekomen zijn tijdens de oorlog toen zij voor het vaderland op pad waren. Vervolgens las ik een dagboek dat een inwonster van Maashees omgekomen was door een granaatscherf in Bergen. Daarom begon ik mij af te vragen, waarom is er in Maashees geen oorlogsmonument? In 2013 werden de geluiden m.b.t festiviteiten in het kader van 70 jaar vrijheid steeds luider. Als een van de festiviteiten leek een onthulling van een oorlogsmonument op zijn plaats. Dit is toen besproken in de commissie "70 vrij en vrijheid Maashees".

De gedachte werd overgenomen door deze commissie. Na dit in november 2013 te hebben voorgelegd aan de dorpsraad en de mededeling dat men hier achter stond is de voorbereiding begonnen. Begin 2014 zijn er nog 2 personen ontdekt die door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Omdat het natuurlijk zonde is wanneer er een oorlogsmonument wordt onthuld en er achteraf familieleden tot de ontdekking komen dat er een voormalig familielid wordt herdacht, zijn we op zoek gegaan naar de nabestaanden van de slachtoffers. Daardoor zijn we er in geslaagd om toch een 50 tal nabestaanden te benaderen. Allen waren zeer blij dat zij benaderd zijn.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de bouw en onthulling van het oorlogsmonumentje.

Toen we nog geen idee hadden hoe het monumentje er ging uitzien ben ik bij Jo Lenssen op bezoek geweest omdat zijn oom Antoon Lenssen ook een van de slachtoffers was. Jo gaf aan dat hij in de schuur een "ornament" van de oude kerk had liggen. Jo had dit in 2003 gevonden, in de grond toen het bij Havens een vergroot parkeerterrein werd aangelegd. Hier heeft de kerk van Maashees gestaan. Vervolgens heeft Jo het ornament in zijn werkplaats gelegd.

Het was meteen duidelijk dat dit natuurlijk in het monumentje verwerkt zou worden omdat de kerk op 15 oktober 1944 door de Duitsers was verwoest. Een mooie maar droevige relatie.

Al spoedig bleek dat het ornament een sokkel was die gestaan had bij het rechter zijaltaar van de oude kerk. De oude kerk is gebouwd in 1819. Het idee om in deze sokkel een plaat met daarop geprint de oude kerk te plaatsen kwam van Henk van Os (oud dorpsgenoot).



In de werkgroep “70 vrijheid Maashees” werd enige tijd later deze vondst besproken en door Jos ten Holder werd in september 2014 de eerste schets gemaakt van het te bouwen monument.



Vervolgens kwam aan bod welke tekst de naamplaat zou dragen.

De volgende voorwaarden werden opgesteld:

1. De 5 oorlogsslachtoffers die woonachtig waren in Maashees, Zij komen met naam op het bord.
2. Tevens gedenken we de mensen die in de oorlogsjaren in Maashees gesneuveld en terechtgesteld zijn.
 - a. Alle omgekomen in Maashees dus met inbegrip van de Duitse soldaten.
Dit omdat het door verhalen duidelijk was dat de meeste Duitse soldaten ook maar moesten en over het algemeen normaal omgingen met de Nederlanders.
 - b. Zij die zijn terechtgesteld in Maashees (hier denken wij aan Pastoor Jansen uit Vierlingsbeek).

De naamplaat is vervaardigd door: Natuursteenbedrijf “Martens-Drieshen” uit Venray.

Op **YOUTUBE** staat een video van de volledige onthulling en een gedeelte van het concert in de kerk. Deze video is gemaakt door Jeu Bussers uit Vierlingsbeek.

Totaal 1 uur en 6 minuten waarvan de laatste 17 minuten het concert van de fanfare in de kerk.

https://www.youtube.com/watch?v=OAa_9_DQBco

Ga naar youtube website en tik “Oorlogsmonument Maashees” in het zoek veld.
Daar staat ook de verkorte weergave van “TV Land van Cuijk”.

Enkele kranten artikelen.

2 juni 2014 De Gelderlander.

Bekendmaking van het monument en tevens oproep voor nabestaande van Hen Peters. Wel reactie echter geen aanknopingspunten.

Maashees krijgt 70 jaar na bevrijding een oorlogsmonument



■ Jos van Kooij bij een deel van een pilaar van de in de oorlog kapotgeschoten kerk van Maashees die als basis van het monument gaat dienen.

door Joost Arians

MAASHEES - Er is er geen. En dus wordt het hoog tijd dat er een komt: een herdenkingsmonument voor gevallen uit Maashees tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„Op 4 mei 2015 moet het monument worden onthuld”, zegt initiatiefnemer Jos van Kooij. Hij raakte de laatste jaren steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van Maashees. Hij kwam namen tegen van mensen uit het dorp die door oorlogsgeweld waren omgekomen. En constateerde dat er geen monument was, zeventig jaar na de bevrijding. Vreemd, toch? „Kort na de oorlog had iedereen het te druk om daar

over na te denken. De wederopbouw heeft hier lang geduurd. En dan moet er nog maar iemand opstaan. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Zeventig jaar na de bevrijding is een goed moment.” Voor zo ver bekend kwamen vijf mensen uit Maashees door oorlogsgeweld om het leven. „Een matroos, twee militairen en twee burgers.” Hun namen komen op het monument te staan. Zij zijn de symbolen van het leed dat is geleden, want het monument is ook bedoeld voor militairen (niet afkomstig uit het dorp) die bij gevechten in en rondom Maashees zijn gesneveld. „We willen niemand vergeten.” Familieleden van de slachtoffers zijn opgespoord, behalve die van

Hen Peters. Hij woonde destijds in bij zijn zus in Maashees. Van Kooij is op zoek naar de familie omdat die misschien wel bij de onthulling wil zijn. „We willen voorkomen dat mensen zeggen: 'Daar hadden we graag bij willen zijn.'” Maar gevonden heeft hij nog niemand. Hen Peters is geboren in Groesbeek (4-1-1911) en gesneveld in Dubbeldam (10-5-1940). Hij ligt begraven op het ereveld van de gemeentelijke begraafplaats van Dubbeldam. Heijen noemt Van Kooij als plaats waar familie kan wonen. Er loopt ook een lijntje naar Roermond. Jos van Kooij kan alle informatie gebruiken. Hij is te bellen 0478-636434.

19 augustus 2014



30 april 2015 De Gelderlander

Monument slachtoffers van oorlog in Maashees onthuld

Bij de kerk van Maashees wordt zaterdag 23 mei een oorlogsmonument onthuld. Tot nu toe had het dorp geen monument dat herinnerde aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Maashees en daarbuiten. Het monument, dat door inwoners van het dorp zelf is ontworpen, wordt onthuld door Maria Jans. Zij is de zus van Martien Jans, een van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Hij kwam op 5-jarige leeftijd om het leven. Zelf ontsnapte ze aan de dood doordat tijdens een granaatanval een

Duitse soldaat zich op haar stortte. Bij de onthulling zijn de burgemeesters van Boxmeer en het Duitse Weeze aanwezig. In het monument is een ornament verwerkt dat afkomstig is van de kerk van Maashees die in september 1944 door de Duitsers werd opgeblazen. De onthulling van het monument vindt plaats om 20.00 uur. Voorafgaand (19.00 uur) is er een viering in de kerk van Maashees, om 20.30 uur geeft de fanfare een bevrijdingsconcert. Vanaf 21.45 uur is er een expositie in Plein'27.

Bouw van het monumentje door Jo Lenssen met medewerking van Piet Ermens en Jos van Kooij

Stenen van het monument zijn afkomstig van het schuurtje wat stond achter het oude gemeentehuis (Mgr. Geurtsstraat 62), afgebroken in 2009 door eigenaar Havens BV.



13 en 17 maart 2015 bouw monument



Piet Ermens (links) en Jo Lenssen, fotograaf Jos van Kooij



Aanleggen bestrating 27 maart 2015

De bestrating is aangeboden door de Hoveniersbedrijf Keuten van Loon uit Venray

Jo Lenssen



Piet Ermens



Plaatsen naamplaat 28 april 2015



Monumentje nog verborgen



Plaatsen sokkel 20 mei 2015

Jos van Kooij (links) Jo Lenssen



Jo Lenssen (links), Jos van Kooij



Onthulling monumentje 23 mei 2015

Ere groet "De Gild"



Zangkoor



Familieleden



Marc Rongen;
voorzitter 'Werkgroep 70 jaarvrijheid Maashees'



Jos van Kooij

Miet (Maria) Jans



Miet (Maria) Jans samen met de burgemeesters van Soest, gemeente Boxmeer en burgemeester Francken, gemeente Weeze (Namens de Euregio) onthullen het monument.



Ron Lenssen blaast "The Last Post"



Bloemen door familie (Miet Jans)



Bloemen door familie

Kleinzoon Jan van Es



Sjef van Es



Jacqueline en Thea nichten van An Bekkers



Bloemen namens school
Esmee Toonen en Meggy Akkermans





Hieronder de eerste bron van de omgekomenen.

Jan van Es Bron: "Boxmeers Weekblad" juni 1942

Posthume onderscheiding. Onze dorpsgenoot, wijlen Jan van Es was een der eersten uit Maashees, die in de bange dagen van oorlogsdreiging bij de voor-mobilisatie werd opgeroepen om ons vaderland als militair te dienen.

Na de capitulatie week hij op een oorlogsbodem waarop hij als matroos-ziekenverpleger was gestationneerd, naar Engeland uit. In de oorlog met Japan deed hij lange tijd dienst in de Indische wateren, waar hij op tragische wijze is omgekomen.

Zijn stoffelijk overschot werd te Colombo met militaire eer ter aarde besteld. Mevr. de Wed. van Es-Stensen, thans wonende te Tilburg, heeft nu een certificaat ontvangen en het Oorlogsherinneringskruis met de gespen, dat bij besluit van de Minister van Marine posthuum aan haar echtgenoot werd toegekend.

Hen Peters Bron: Notulen raadsvergadering van toenmalige gemeente Maashees en Overloon

- - 1940

In deze vergadering wordt door de voorzitter gememoreerd dat sedert de laatste vergadering zeer veel gebeurd is en wat we steeds nog hadden gehoopt, vrij te blijven van oorlog, nu treurige werkelijkheid is geworden. Ook onze gemeente is niet van veel menselijk leed bespaard gebleven, n.l. ook twee van onze jonge mensen Arnold Willems uit Overloon en Hen Peters uit Maashees zijn inmiddels beide gesneuveld voor het Vaderland. Moge spoedig rustigere tijden aanbreken. Door de Raadsleden werden deze mededelingen staande aanhoord.

An Bekkers Bron: Dagboek Ernest Janssen, 22 oktober 1944

Zondag 22 Oct

Aank, pot en emmer gehaald. Kitjens' vertelt dat Anna Bekkers in Bergen door een granaat getroffen is. Dene was met Paul Janssen vorige week zondag langs de Maas gelopen in de mening naar de Engelsen. Zij werd echter in Sambeek aan de stuw nog opgepikt door de Duitsers en over de Maas gezet. Zij is bij Dom Sjez in huis.

Martien Jans Bron: <http://www.mooitienray.nl/stientje-jans.html>

Bij de beschieting op 16 oktober 1944 van de boerderij op de Meerloseweg 16 werden drie mensen gedood, die op 18 oktober 1944 begraven werden op het kerkhof in Oirlo. Dat waren:

J. Cortenbach uit Groeningen, geboren 14 februari 1870.

M. de Haas uit Vortum, geboren op 15 april 1884 en

Martien Jans uit Maashees, geboren in 1937. (moet zijn 1939, aanvulling Jos van Kooij).

Antoon Lenssen Bron: Boxmeers Weekblad, 22 juni 1946

MAASHEES

Droevig. De familie H. Lenssen alhier kreeg bericht dat hun zoon Antoon, die diende als soldaat in het Ned.-Indische leger en in Japansche krijgsgevangenschap geraakte, op 25 April 1945 in het hospitaalkamp te Siam aan hersenmalaria is overleden.

Fles in monumentje gemetseld.



In het monumentje is een fles geplaatst met op papier onderstaande tekst.

Dit oorlogsmonumentje is gemetseld, op dinsdag 17 maart 2015, door Jo Lenssen.

Jo Lenssen is een neef van een van de slachtoffers, Antoon Lenssen.

Jo werd geholpen door Piet Ermens en Jos van Kooij.

De stenen zijn afkomstig van het schuurtje van het oude gemeentehuis van de gemeente "Maashees en Overloon".

Het gemeentehuis stond links van Mgr. Geurtsstraat nr. 60.

Het oorlogsmonumentje is gebouwd in opdracht van de 'werkgroep 70 jaar vrijheid Maashees'

Opschrift gedenksteen

--

Met dit monument herdenken wij onze dorpsgenoten die
omgekomen zijn door oorlogsgeweld tijdens WO II (1940-1945)

Martien Jans	5 jr	† Oirlo	16 oktober 1944
Antoon Lenssen (KNIL)	26 jr	† Birma spoorlijn	26 april 1945
Hen Peters (soldaat)	29 jr	† Dubbeldam	10 mei 1940
Jan van Es (matroos)	31 jr	† Sri Lanka	19 maart 1942
An Bekkers	36 jr	† Bergen (L)	21 oktober 1944

Tevens gedenken we de mensen die in de oorlogsjaren in Maashees gesneuveld en terechtgesteld zijn.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Dit monument is onthuld op 23 mei 2015 ter gelegenheid van de viering "70 jaar vrijheid".

De sokkel is afkomstig uit de oude kerk van Maashees
die door de Duitsers op 15 oktober 1944 werd opgeblazen.

*De sokkel is in het jaar 2003 gevonden, door Jo Lenssen, tijdens werkzaamheden
aan het plein voor het kantoor van havens, (hier stond ook de oude kerk).*

Jo heeft dit toen in zijn garage gelegd.