



WIJ RIEPEN DE HEER AAN
IN ONZE NOOD
EN HIJ VERLOSTE ONS
VAN ONZE ANGSTEN

"Kapelletje op de Hei" a/d Broekweg **Waarom is het kapelletje gebouwd?**

De bevrijding van Nederland begon 17 september 1944 met de operatie "Market Garden:". Middels grote luchtlandingen dropten de geallieerden duizenden militaire bij Arnhem, Nijmegen en Son bij Eindhoven. Tegelijkertijd trokken grondtroepen vanuit het zuiden richting Nijmegen en Arnhem.

In de buurt van Overloon stuitte deze troepen op felle weerstand van de Duitse bezetters. In de nacht van 26 en 27 september begint de bloedige slag om Overloon. Het duurde tot 14 oktober voor de vijand zich verslagen terug trok.

Voor en tijdens de slag werden burgers uit Overloon en omliggende dorpen zoals Vortum-Mullem, Groeningen en Vierlingsbeek, gedwongen geëvacueerd. Een aantal van hen vonden een schuilplaats op de plek waar u nu staat.

Toen Maashees in de vuurlinie kwam te liggen kreeg ook de Maasheese bevolking op 1 oktober het bevel te evacueren, Sommige onttrokken zich daaraan en zochten bescherming in eigen schuilkelders. Anderen trokken weg naar andere dorpen of zochten beschutte plekken als deze en bouwden ter plekke een schuilhut met het voorradige materiaal.

Deze situatie duurde tot 23 november de datum dat Maashees werd bevrijd. Aangezien de situatie gevaarlijk bleef kreeg de resterende bevolking echter alsnog te horen dat iedereen Maashees diende te verlaten. Het gebied tussen de spoorlijn en de Maas was **VERBODEN GEBIED**.

Pas begin maart 1945 mochten de bewoners van Maashees terug keren. Zij vonden een verwoest Maashees.

De bewoners van het kamp besloten om een kapelletje te bouwen als een ieder ongedeerd bleef. Tot grote vreugde van ieder bleef iedereen ongedeerd. Tijdens de periode hier doopte de geëvacueerde deze plek tot "**Kamp de goede hoop**" Na de oorlog werd door de bewoners ,in 1968, het kapelletje gebouwd.

Het heeft zolang geduurd omdat door de ruilverkaveling niet duidelijk was welke grond van de Gemeenten werd.



Heilige Mis op 6 oktober 1968 door Pastoor Gerrits bij de inzegening van het "Kapelletje", als dank aan Maria dat niet één van de bewoners is omgekomen.

BOUWBEDRIJF J.F. KLEIN SCHIPHORST

GIRO: 1116384
BANK: AMRO-BANK BOXMEER

MAASHEES, 10-8-68
Mgr. Geurtsstraat 35

REKENING VOOR De Heer J.Reinders,
Broekweg 11
Maashees.

Kosten kapelletje

Het maken van een gedachteniskapelletje volgens opgave	f. 800,00
55 stuks letters à 0.85 volgens opgave	_____46,75
Totaal	f. 846,75

*Volstaan 31-8-68.
J. Klein Schiphorst*

Uitnodigingsbrief door het Comité

Maashees 13 september 1968.

Geachte Familie,

Uit de zeer weinige gegevens welke ons bekend zijn is ons gebleken, dat Uw familie met ons de oorlogsdagen van oktober-november 1944 heeft doorgebracht in de bossen op de hei te Maashees. Zoals U bekend zal zijn werd in 1945 het plan opgevat om op deze plaats een Gedachteniskapel te bouwen, waarvoor een comité werd gevormd, Er werden voor dit doel verschillende geldinzamelingen gehouden, welke in totaal een mooi resultaat gaven. Mede door de ruilverkaveling ter plaatse heeft het echter lang geduurd voordat er een definitieve plaats voor het bouwen van de kapel bepaald was. Dit [Klik hier voor gehele brief](#)

Dankbaarheid. 1 October was het twee jaar geleden dat de bevolking van Maashees met haar evacuée's gelast werd het dorp te verlaten. Een groot gedeelte voldeed aan het bevel, maar anderen verkozen hier te blijven. In het dorp zelf was het niet veilig tusschen de S. S., daarom trokken deze menschen zich terug in het bosch bij Fr. Rijnders en leefden daar ruim drie weken werkelijk ondergronds, waarna ook zij door de Duitschers werden verjaagd. Veel hebben zij daar meegemaakt en gevaarlijke oogenblikken doorleefd. Onbegrijpelijk is het, dat ongelukken niet voorgekomen zijn, zoo intens en zoo lang duurde soms het hevigste granaatvuur. Maar de bewoners van dit ondergronds dorp danken deze goede afloop aan de bescherming van Maria van Altijddurende Bijstand, die in die dagen door allen vurig werd aange-roepen. Uit dankbaarheid werd besloten elke eerste Zondag van de maand October daar bij elkaar te komen om nog eens gezamenlijk het Rozenhoedje te bidden. Deze jaarlijksche bijeenkomst zal nu Zondag na het Lof plaats vinden. Uit dankbaarheid en ter herinnering is nu ook op deze plek de beeltenis van Maria Altijddurende Bijstand in een mooie nis geplaatst. Het is te verwachten dat Zondag niet alleen de vroegere boschbewoners maar de geheele bevolking van Maashees Maria op deze plek wil gaan groeten en aan haar dank wil brengen voor de behouden terugkeer na de evacuatie. Al is ons dorp materieel zwaar getroffen, het aantal slachtoffers is toch zeer gering. Maria heeft recht op dankbaarheid.

"Kapelletje op de Hei"

Vanaf oktober 1946 stond het Mariabeeld in een nis, die aan de boom hing die nu achter het kapelletje staat. Het Mariabeeld staat nu in het kapelletje.



Bewoners "Kamp de goede Hoop", Frits Rijnders en Piet Smits

Wat er aan de bouw van het kapelletje vooraf ging

Voorwaarde overdracht naar RK Kerk



Terwijl nagenoeg de gehele bevolking van de gemeente Vierlingsbeek vóór de bevrijding in 1944 genoodzaakt werd te evacueren, zocht een aantal opgejaagde personen nabij Maashees een schuilplaats buiten het dorp. Er zat een aantal in hollen en provisorische schuilkelders op "de Dries" nabij het gehucht Op den Bosch (tussen Vierlingsbeek en Maashees). Anderen vonden een schuilplaats op de Hei alhier in de boerderij P. Smits-Swinkels en de familie Frits Rijnders.

Zo kan het gebeuren dat, terwijl de overige bevolking naar de naburige Limburgse dorpen was geëvacueerd, 127 personen op en bij de boerderij Rijnders en de vlakbij gelegen bos Smits en 94 personen bij de familie Rijnders en de vlakbij gelegen bossen opgesloten zaten in het Duitse front, dat door de Engelsen en Amerikanen rondom Overloon in die dagen werd bedreigd. Alleen zij die dit hebben meegemaakt, kunnen zich een voorstelling maken van de gevaren en ontberingen die deze mensen in die bange weken hebben moeten verduren. De bevrijding hebben zij echter daar niet mogen meemaken. Op het einde van oktober werden zij toch door de Duitsers gedwongen hun schuilplaatsen op te geven en werden zij afgevoerd richting Limburg. Dit zal voor hen wel een grote teleurstelling hebben betekend, doch, God zij dank, allen hebben het overleefd.

Al spoedig na de bevrijding kwam de gedachte op om uit dankbaarheid in de bossen op de Hei een gedachteniskapel te bouwen. Aangezien dit niet direct te verwezenlijken was, werd al spoedig een beeldje van O.L. Vrouw geplaatst. Ook werd een fonds gesticht voor dit doel, dat na verloop van tijd tot een behoorlijk bedrag aangroeide. In verband met de inmiddels plaats hebbende ruilverkaveling moest gewacht worden op een definitieve plaats voor dit kapelletje.

Nu is het dan zover dan een kapelletje is gebouwd in deze mooie en zo rustige omgeving, als "een symbool van dankbaarheid aan de Heer voor het ongeschonden doorbrengen van deze tijd van onderdrukking en oorlogsgeweld", zoals de stichters het hebben bedoeld. Op zondag 6 okt. a.s. om 4 uur n.m. zal de kapel worden ingezegend en zal er een H. Mis in de openlucht door de Z.E. Heer pastoor van Maashees. Plaats van samenkomst: het bos nabij de Wed. Rijnders, Broekweg 11 te Maashees, om kwart voor 4. Verwacht mag destijds daar als één grote familie elkaar hadden gevonden, weer eens samenkomen en hun belevenissen

zullen ophalen. Zij zullen er komen van Overloon, Vierlingsbeek, Groeningen en Vortum-Mullem. De tijd gaat snel en het is nu al weer 24 jaar geleden dat de bevrijding kwam. Toch is het goed een blijvende herinnering hieraan te bewaren voor het nageslacht.

**GEZONDE
VOETEN**
NU EN LATER...

Kindervoeten worden grotemensenvoeten. Gezonde grotemensenvoeten? Geef kindervoeten Piedroschoentjes, die houden gezonde voetjes gezond en zieke voetjes maken ze weer gezond, dankzij vrije teenligging, perfecte hielomsluiting en een masserend, veerkrachtig voetbed. Geef groeiende voetjes Piedroschoentjes.



SALAMANDER

Alleenverkoop

Jos van Bommel
Boxmeer
STREEDRAKT 55 - TELEFOON 0885 - 1422



Zondagmiddag waren enkele tientallen mensen tesamen gekomen bij het Maria-kapelletje, dat vlak bij het bos ligt en verscholen in het groen langs de weg tussen Maashees en Holthees.

Ter herdenking van de gevallen uit de oorlogsdagen van oktober 1944 werd op een plaats waar veel onderduikers gezeten hebben, een Maria-kapel gebouwd, waar elk jaar een H. Mis wordt opgedragen. Onder de aanwezigen waren mensen van alle leeftijden.

1 De slag om Overloon

De bevrijding van Nederland begon op 17 september 1944 met de operatie "Market Garden".

Middels grote luchtlandingen dropten de geallieerden duizenden militairen bij Arnhem, Nijmegen en Son bij Eindhoven. Tegelijkertijd trokken grondtroepen vanuit het zuiden richting Nijmegen en Arnhem.

In de buurt van Overloon stuitten deze troepen op felle weerstand van de Duitse bezetter. In de nacht van 26 op 27 September begint de bloedige slag om Overloon. Het duurde tot 14 oktober voor de vijand zich verslagen terugtrok.

Voor en tijdens de slag werden burgers uit Overloon en omliggende dorpen zoals Vortum-Mullem, Groeningen en Vierlingsbeek, gedwongen geëvacueerd. Een aantal van hen vonden een schuilplaats op de plek waar u nu staat.

Toen Maashees in de vuurlinie kwam te liggen kreeg ook de Maasheese bevolking op 1 oktober het bevel te evacueren. Sommigen onttrokken zich daaraan en zochten bescherming in eigen schuilkelders. Anderen trokken weg naar andere dorpen of zochten beschutte plekken als deze en bouwden ter plekke een schuilhut met het voorradige materiaal.

Deze situatie duurde tot 23 november, de datum dat Maashees werd bevrijd. Aangezien de situatie gevaarlijk bleef kreeg de resterende bevolking echter alsnog te horen dat iedereen Maashees diende te verlaten.



Pas begin maart 1945 mochten de inwoners van Maashees naar huis terugkeren. Zij vonden een verwoest Maashees.

2 De evacuatie

Het is geschreven in een zeer moeilijke tijd, met vreselijke schommelingen, met zijn tops en dalen, een vliegende bommen, maar ook soms in een gelukkig schommeling, ook hebben wij er heel veel angst en spanning bij gevoeld zelf niet dat wij zouden in de dood lijden raken.
Ook hebben wij dat dit maar voor een paar dagen was, maar de Engelsen in die tijd altijd voor al een snel gesproken! Het zijn er drie vier weken geweest, met een schiedje.
Van schrijven en hetgenoot Wim de Hoff



4 Kapelletje "Op De Hei"

Onder een regen van granaten ontstond "het kamp de goede hoop"



Deze kapel werd gebouwd in 1988 ter herinnering aan de donkere dagen van 1944

Plotseling is de oorlog heel dichtbij en worden huis en haard bedreigd. Van de ene op de andere dag moet men alles achter laten en vind men zich terug in een met stro en takken afgedekt hol ergens achteraf in een bosje. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen die veel mensen vroeg of laat naar de pen doen grijpen. De vele dagboeken die deze periode beschrijven, getuigen daarvan.

3 Kapelletje "Op De Weerd"



Deze kapel werd gebouwd in 1947 uit dankbaarheid dat veen juist op deze plaats de oorlog overleefd hadden.

5 De schuilkelders

Na gedwongen vertrek uit de eigen woning schuilden hier 127 mensen uit Maashees, Holthees, Overloon, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem en Bergen gedurende één of meerdere weken. Zij schuilden hier in het bos in 13 zelf gegraven schuilkelders van ca. 1,5 m diep, 10 meter lang en 2 meter breed. Het dak bestond uit boomstammetjes bedekt met takken, stro en zand.



Deze plaquette is geplaatst op 5 oktober 2014 ter gelegenheid van 70 jaar VRIJHEID
 Meer over Maashees en WO-II vindt u op www.dorpsraadmaashees.nl

