



Op zondag 18 oktober 2015 vond in Maashees en Vierlingsbeek een bijzondere gebeurtenis plaats.

Hierbij werd speciale aandacht besteed aan een stukje geschiedenis waarbij deze dorpen erg betrokken waren, namelijk de standrechtelijke executie van Pastoor Jansen uit Vierlingsbeek op 11 oktober 1944 op de Geijsterseweg.

Dit is de plaats waar onze dorpsgenoot Jan Cremers 28 jaar later in 1972 het stoffelijke overschot van de Vierlingsbeekse pastoor vond.

Op deze plaats (10 m voor de inrit naar café restaurant "de Watervogel") werd op zondag 18 oktober 2015, om 12.00 uur een gedenkplaat ingezegend door Pastoor van der Sluis. Vooraf was er een eucharistieviering in Vierlingsbeek.

De gedenkplaat was een initiatief van familieleden van Pastoor Jansen. Bij de gedenkplaat is ook een informatie bord geplaatst (zie blad 3).



Calvarieberg begraafplaats Vierlingsbeek



Michael Jansen, geboren op 6 augustus 1880 in Boekel, werd in 1904 tot priester gewijd en werkte van november 1904 tot februari 1905 als assistent in Kerkdriel.

Achtereenvolgens was hij vanaf februari 1905 tot maart 1910 kapelaan te St. Michelsgestel, van maart 1910 tot april 1915 kapelaan te Tilburg, en van april 1915 tot mei 1920 kapelaan te Nijmegen.

In mei 1920 werd hij als kapelaan benoemd in de Sint-Willibrordusparochie in Deurne

Van 1925 tot 1944 was Michael Jansen pastoor van Vierlingsbeek



Als gevolg van de "slag om Overloon" die duurde van 26 september tot 14 oktober 1944, werden burgers uit Overloon en omliggende dorpen zoals Vortum-Mullum, Groeningen en Vierlingsbeek gedwongen te evacueren. Na dat bevel op 27 september zochten een aantal van hen hun onderkomen in Maashees. Zo ook pastoor Jansen samen met enkele van zijn parochianen.

Op 11 oktober is hij om onbekende redenen door 2 Duitse soldaten meegenomen van uit zijn evacuatie adres. Door ooggetuigen is gezien dat zij richting Geijsteren liepen. Vanaf die dag was hij spoorloos. Verschillende zoektochten na de oorlog leverden niets op. Ook het inschakelen van een waarzegster door zijn familie leverde niets op.

Per toeval stuitte Jan Cremers uit Maashees op 23 oktober 1972, 28 jaar later, bij graafwerkzaamheden met als doel een caravan een paar meter te verplaatsen, op zijn lichaam. Hij lag, vanaf de plek waar u nu staat, 2 m links naar achteren begraven in een voormalig schuttersputje. Volgens de Gravendienst is de pastoor verrast door een vuursalvo in de rug. Zij leidden dit af aan het feit dat het hostiedoosje van de pastoor aan de achterzijde ingedeukt was.

Op 26 oktober 1972 is de pastoor bijgezet in het Calvariebergmonument op het kerkhof van Vierlingsbeek. Dat monument werd hem in 1929 bij zijn 25-jarige priesterfeest geschonken door de parochie.



Pastoor M. Jansen uit Vierlingsbeek door SS gedood



Dit is het verhaal van Michael Jansen, de zielenvoeder van het dorp Vierlingsbeek. Op 11 oktober 1944 verdween hij spoorloos. Pas nu is zijn stoffelijk overschot met drie kogels in de rug aangetroffen in een voormalig schuttersputje.

MENEER PASTOOR IS EINDELIJK GEVONDEN



Michael Adrianus Jansen werd in 1880 te Boekel geboren. Hij werd in 1904 tot priester gewijd en in 1925 benoemd tot pastoor in Vierlingsbeek. Hij werd vermoord op 11 oktober 1944.

Onder: Op de vindplaats aangetroffen persoonlijke bezittingen van de vermoorde pastoor.



Hostiedoosje, bril, medailles en sigarenpijpje.

Boven: Kop bij een reportage in de Panorama van nov. 1972.

Onder: Jan Cremers bij de vindplaats. Midden boven ziet u de doorgaande weg.



2 tinnen plaatjes, de initialen M en J op de band van zijn hoed.



Deze plaquette werd ingezegend op 18 oktober 2015, 43 jaar nadat pastoor Jansen hier gevonden is. Meer over Maashees en WO-II vindt u op www.dorpsraadmaashees.nl



Jan Cremers bij de vindplaats