

Dagboeken en liedjes over de 2^e wereldoorlog van mensen die ondergedoken hebben gezeten bij het
"Kapelletje op de Hei "

DAGBOEKEN

1. [A. Willems Dagboek tijdens evacuatie 1940-1945](#)
2. [A. Willems De razzia en mijn redding](#)
3. [Annie Martens – Rijnders 1 mei 2012 Evacuatie 1944 – 1945](#)
4. [Ben Pijls als 8 jarige](#)
5. [Harrie Beckers Het Kapelleke op de hei \(Maashees\)](#)
6. [Harry Bloemen en Wim Elbers Evacuatie 27 sep-17 nov 1944](#)
7. [Lientje van Dommelen
De laatste weken van de oorlog 1940 – 1945](#)
8. [Maria en Betsie de Rijck Over de oorlog](#)
9. [Mariet Euwals-Symonds Verhaal](#)
10. [Mia Schrader Onze evacuatie 28 september 2011](#)
11. [Nellie Raafs van Hout Mijn verhaal](#)
12. [Piet Bernard's Evacuatie 1944 - 1945](#)
13. [Piet Bloemen Het oorlogs - en evacuatieverhaal](#)
14. [Riek Baltussen Mijn verhaal](#)
15. [Annie Martens Rijnders Voorgelezen bij bijeenkomst 6 oktober 2012](#)
16. Wim de Hoog Vierlingsbeek 2 oktober 1994 (Niet digitaal te veel Mgb.)
17. [Dagboek van Ernest Janssen 17 sept - 27 nov 1944 \(Maasankertje 2014\) Niet Kapelletje](#)

*Alle dagboeken liggen bij
De Oudenschoenendoos in Vierlingsbeek.*

LIEDJE

1. [10 mei lied](#)
2. [De dag van de bevrijding](#)
3. [Een onderduiker in het land](#)
4. [Gebed en gedicht](#)
5. [Mijn Overloon](#)
6. [Rust in vree](#)
7. [Toen de Tommy in Holland kwam](#)
8. [Ziet gij de rode gloed](#)